

**Nr. 4055-GA**

(55 - 0625)



## 'TOÓN ONS DE VADER'

25 JUNI 1955 - ZÜRICH (Zwitserland)

Vertaling: 1999 - GESPROKEN WOORD UITGAVEN

## Globale inhoud per cassette

- Lengte van de vertaling: 1 uur 32 min. -

**Cassette 1:** Zijde 1 - 26 min.  
Zijde 2 - 23 min. Totaal - 49 min.  
**Cassette 2:** Zijde 1 - 26 min.  
Zijde 2 - 17 min. Totaal - 43 min.

### Cassette 1 - Zijde 1

**Par. 1 - 11**

- 1 \* Wanneer u deze brieven krijgt... (Over gebeds-doekjes)
- 1 Handel, alsof het reeds gebeurd is.
- 2 De Hogepriester van onze belijdenis kan niets doen, totdat...
- 2 Getuigenis: genezing van opengebarsten maagzweren.
- 4 - *Gebed over zakdoeken*
- 4 Schriftlezing: Johannes 14: 1-9  
'TOON ONS DE VADER, EN HET IS ONS GENOEG'
- 7 Open ogen, om de geestelijke wereld te zien. (Gehazi)
- 8 "Ik zal proberen te bewijzen dat God direct hier is."
- 8 **A.** - God in Zijn schepping.
- 8 Kan iemand God zien? (Vraag aan een oude visser.)
- 9 **B.** - God in Zijn heelal.
- 9 De maan is een goede wachter.
- 10 De regenboog.
- 11 Rood, door rood heen, lijkt wit. (Het bloed van Jezus.)

### Cassette 1 - Zijde 2

**Par. 11 - 26**

- 11 **C.** - God in Zijn natuur.
- 13 God zien in de zons-ondergang, de regenboog enz..
- 13 Het eekhoortje en de adelaar.
- 17 Niet "flap-flap"-rondrennen van de ene gemeente naar de andere.
- 18 Vermoeidheid: biddend voor een kussen...
- 18 Er oud uitziend: ze dachten dat Jézus vijftig was.
- 20 **D.** - God in Zijn Woord.
- 20 Het enige wat de boom doet, is drinken.  
(Drinken van Zijn beloften.)

---

\* **Paragraaf**-nummer in de Engelse CD-Romuitgave van Eagle Computing.

- 21 **E.** - God in Zijn Zoon.  
 22 Jezus proberen te kleineren.  
 23 Jezus had de Geest zonder mate; wij met mate.  
 24 "Lazarus, kom uit!" (Méér dan een mens...)  
 24 "Zwijg, wees stil!" (Méér dan een mens...)

## Cassette 2 - Zijde 1

## Par. 26 - 44

- 26 **F.**- God in Zijn mensen.  
 26 Elia. Ze legden een dode man op zijn lichaam, en...  
 27 Petrus. Mensen in zijn schaduw werden gezond gemaakt.  
 28 Het lam van de blinde Bartiméüs.  
 28 "God zal in een Lam voorzien."  
  
 30 - *Gebed*  
 31 "Ik vraag u om voor mij te bidden..." Duizenden handen.  
 34 Broeder Fandler geeft de gebedskaarten uit.  
  
 34 Oproep van de eerste 25 personen in de gebedsrij.  
 36 '...tenzij Hij het de Vader ziet doen'.  
 37 '...gij zult Mij zien, want Ik zal met u zijn tot het einde der wereld.'  
  
 38 'Dezelfde dingen die Ik doe, zult gij ook doen.'  
 38 Gewoon een Goddelijke gave geneest niemand, het laat alleen...  
 39 '...ik kan Zijn microfoon zijn.'  
 40 'De Engel des Heren is hier.'  
 41 'Als God mij over u vertelt, ...doet u (dan) wat Hij zègt.'

## Cassette 2 - Zijde 2

## Par. 44 - 52

- 44 Openbaring over: - doktoren - borst-operatie - ontvangen advies.  
 45 Openbaring over: - maagkwaal - kankergezwellen - vrouwenkwaal.  
 45 Openbaring over: - leverziekte - genezing ontvangen.

- 46 Tot critici: "Dat kan op ú komen!... Het is het; u zult het ontdekken."  
 46 Openbaring over: - Engel des Heren - arthritis - portefeuille - doekje.  
 48 Openbaring over: - hartkwaal - dochter - inhoud droom.  
 49 Openbaring over: - hartkwaal.  
 49 Openbaring over: - epilepsie.  
 49 Openbaring over: - borstkanker.  
 50 Openbaring over: - oogkwaal - ongeval.  
 50 Openbaring over: - arthritis  
  
 50 Bestrafing van demonen die om hulp roepen.  
 51 Licht over het hele gebouw.  
  
 51 Openbaring over: - nierkwaal.  
 52 Openbaring over: - hartkwaal.  
 52 *Gezamenlijk gebed*  
 Bestrafing van onreine geesten, ziekten en kwalen.  
 52 Openbaring over: - oude vrouw die een beroerte heeft gehad.  
 ("Sta op, Jezus maakt u gezond!")  
  
 52 *Slotgebed* (door Zwitserse voorganger)

\*\*\*

- Nederlands gesproken vertalingen van William Branham  
**GESPROKEN WOORD UITGAVEN**